

Lied van de Tempelsteen

1. Hoor, gij geesten uit alle richtingen van de wereld,
die werken door de vier elementen heen:
Ik roep U aan, ik zing U toe.
Zendt ons van Uw gaven
in wind en water,
in aarde en in vuurkracht.
2. Gij de wezens van noord,
breng in vorm met Uw geestkracht
wat vanuit het zuiden oprijst
in kleurende gebaren in de lucht
uit de ziele dood.
3. Gij de geesten van west,
geef plastisch vorm en baan wegen
door Uw waterweven
aan wat U uit het oosten wordt aangedragen
als kiemen van vuurkracht.
4. Gij de Engelorden van boven,
geeft van Uw licht en inzichtskracht
om het duister onder de aarde
aan te kunnen gaan
en in liefde om te vormen
de schemersluiers van tegenmachten
die weven door de cultuur;
Wekkend zo de mensenzoon.
ons eigen scheppende kind,
dat om kan vormen onszelf
en daarmee de aarde
door louter het goede na te streven
dat in onze idealen
als sterrenkrachten besloten ligt.
5. Laat ons in het midden
een tempel doen ontstaan
voor ontmoeting,
voor licht en liefde,
van klank, kleur en vormend gebaar
in iedere handeling naar elkaar.
6. Om Christus nader te komen
die in de natuur is uitgebreid,
die in en tussen ons leeft
en het lot met het leven verweeft.
Met krachten van de Oermoeder
die in en rond de aarde welft en geeft
en ons draagt in het lichaam;
Met krachten van de Oervader
die in onze geestkiem
zich beweegt.