

Een weg naar de Engelen door de werelden van de elementwezens heen

Inleiding

Rond Pinksteren is de weg naar de hemelse sferen open, waardoor je er makkelijker mee in contact kunt komen. Deze hemelse sferen werken door de levenswerelden heen, en zij bestaan uit de astrale wereld van de ziel en de lagere en hogere geestelijke wereld. In deze sferen, die samenhangen met de planeet- en sterrenwerelden, huizen de groepen van hogere geesten die wij gewoon zijn om engelen te noemen. Daarvan zijn er drie, die elk ook weer uit drie groepen bestaan. Je vindt hun plaats en werking in het schema hiernaast weergegeven. Zij werken door de levenswerelden heen. Dat is omdat zij scheppende wezens zijn, en als zij denken, scheppen zij een wezen uit zich. Zo'n wezen wordt dan naar een van de levenswerelden gestuurd, waarin zij de elementen onderhouden en sturen. Wij kennen hen als de natuurgeesten, of de elementwezens. Wil je dus met zo'n scheppend engelwezen in contact komen, dan kun je je met deze verbinden door het verwekte elementwezen heen dat leeft in de natuur, of ook in ons.

Elementwezens werken in de levenswereld, en wij hebben ook een levenslichaam, dat uit de vier levenssoorten is samengesteld, welke de vier elementen aarde, water, lucht en vuur onderhouden. En ons levenslichaam werkt op basis van ritmen. Je kunt je dus met een elementwezen verbinden via een specifiek ritme. En daarmee open je de poort naar hem en het scheppende engelwezen achter hem. Wanneer je daarbij improviserend zingt, vanuit je hart, dan open je met je hart je ziel voor de werkingen van die engel, of de groep van engelen. En dat is in deze innerlijke training opgepakt en uitgewerkt. We beginnen bij de sfeer van ons mensen, aangezien wij de tiende in de rij zijn en ook op weg om een engel te worden: daarna volgende hemelse sferen van laag tot hoog.

Werkwijze:

Je loopt of klapt eerst het aangegeven ritme, waarmee je je levenslichaam afstemt op het specifieke elementwezen.

Vervolgens luister je naar de gesproken inleidende tekst.

Dan luister je naar de ritmische gezongen spreuk, en tracht hierin improviserend mee te zingen, wat je vervolgt nadat de tekst is verklonken. Zo stem je je af op het elementwezen en de engel die het schiep. Het beste kun je hierbij in de lucht kijken, boven de grond. En probeer niet te focussen met je ogen, maar kijk zoals je in een auto rijdt: wakker, maar met een enigszins ontfoctuste blik die de spiegels en de weg overziet. Pas dan kun je in de hogere werelden dan louter de fysieke leren kijken.

Herhaal een engelsfeer zolang als dat nodig is, en vervolg dan naar de volgende, tot je alle tien sferen bent doorgekomen.

Het geeft niets als je aanvankelijk niets of weinig waarneemt: je bouwt innerlijk de poort op naar die werelden. En oefening baart kunst.

Succes!



Teksten:

1. Zoek de innerlijke warmte 4/4 maat, A in C maj
die je ooit aan anderen
en aan dieren om je heen hebt gegeven,
met hen hebt gedeeld.
Zoek van de warmte de innerlijke bron,
waar rond omheen de dansende vuurwezens bewegen!

v v __
't Zijn de vuursalamanders die weven
de warmte tot één in je hart;
't Zijn de vuursalamanders die teder
de wegen naar anderen,
Engel en wereld verweven tot één.
Zoek hun krachten te bund'len
en richten op innerlijk spoor.

2. Wordt wakker voor het spel van kleuren ¾ maat, E in D maj
en wolkenbewegingen aan de hemel;
laat hun turbulente spel
innerlijk bewegen jou gevoelens.
Die leiden je naar je ziel.
Voel in hun innerlijk gebaren,
wat je brengt naar gebeurtenissen
en belangrijke ontmoetingen,
de stille sturende hand van je Engel.
Voel in de diepte van je ziel
zijn stille gefluister in je gevoelens.

v __ v
De dansende kleurengbaren
aan wolken en in de natuur
zijn sylfen,
die innerlijk wekken gevoelens
als bedding om zo tot je Engel te komen
en sturing door hen te beleven.

Nu luister naar innerlijk spel van gevoelens
en vindt tot je Engel het spoor.
Beluister het Engelgefluister
met innerlijk oor.

3. Hoe voel je je ingebed 12/16 maat, G# in A maj
binnen de groepen van mensen
in je familie, vriendenkring, verenigingen
of op je werk?
Kun je soms enthousiasme voelen
voor de ideeën die er de ronde doen,
waar je groep voor gaat?
Dat zijn de impulsen
waarmee de Aartsengel van die groepen
de mensen leiden kan
en sturen in zijn gewenste richting
door het leven.

v v __ v
't Zijn de dansende ondinen die het leven in zich hoeden
en de waterlopen sturen in hun bedding;
't Zijn de dansende ondinen
die het leven in je hoeden
en je sturen met de stromen
van de Aartsengelen mee.
Wordt bewust je in dit stromen
van je levenskracht vanbinnen
hoe de Aartsengel je sturend

inspireert tot al je daden
in de groep waarin je ingebed
je wilsimpulsen uit.
Wordt bewust hoe zich de Aartsengelen
weven door je leven en je ziel.

Vindt de weg naar deze wezens in je levensstroom terug, (2 x).

4. In de gebeurtenissen van de tijd waarin je leeft,
in de vormen en uitingen van de cultuur,
in de voorwerpen en gebouwen om je heen,
drukt zich uit de Tijdgeest
met zijn persoonlijke signatuur,
waaraan je zijn wezen kunt herkennen.
Zo stuurt hij innerlijk het tijdsgewricht.

5/4 maat, C in G maj

__ v v __
Zoek naar de zin die elke vorm uitdrukt in zich:
vast houdt een gnoom, aardwezen in iedere vorm
levende zin.

Zoek door de vorm en de contour Tijdgeest erin;
zijn signatuur vormt in je ziel pad naar zijn wezen.
Ook zijn kristal, steen, mineraal
afdruk van zijn eeuwigheidsgeest.

Zoek door de vorm Tijdgeest in zijn innigste wezen.

5. In de warmte van de zon
kun je binnen jezelf eenderheid beleven
met de stralende kracht
die er uit kan gaan van je hart
als je warm wordt voor zingeving, voor een ander
of door puur enthousiasme,
als je warm loopt vanbinnen.
Het is de stralende kracht
die de Vormgeesten der zonne
ons ooit als een warmtedruppel
hebben gebracht,
en waarmee we onszelf hebben vormgegeven.

4/4 maat, C# in E maj

v v __ __
Laat de stralend lichtbolwezens,
die de warmte en de lichtkracht van de zonne
door de ganse atmosfeer doen verspreiden,
je de weg tot deze Vormgeesten beleven
door te spiegelen de warmte
van je hartekracht naar buiten
in je eigen innig wezen,
dat in warmte is gegrond:

Vindt terug zo van de Vormgeest
in je eigen warmtewezen
hoe je zelf door al de lagen van je wezen
tot in botten, spieren, trekken
aan jezelf hebt uitgevormd.

Vindt terug zo van de Vormgeest
hoe je zelf bent uitgevormd
door de warmte in je botten,
door de warmte in je ziele en je leven.
Vindt de Vormgeest aan je boezem, in de warmte van je hart.

6. Kun je in het wervelende stromen
van een wilde watervloed
er de tegenkracht beleven
die zich oprijst uit het bruisende water?
Het is de stroomalve, die je voordoet
hoe je zelf op kunt staan
tegen alle aardse druk
van de zwaarte en de plichten
met de levensstroom
die er opstijgt uit de aarde
en zijn weg vindt langs de rug
en door organen;
Het zijn de Wereldmachten,
ook Bewegers soms genoemd,
die ons drukken op de aarde,
wat ons leert om op te staan
en voort te lopen tegen elke stroming in,
als dat zo moet.

7/4 maat, A^{bb} in D^b maj

— v
Laat de alven van de stromen
in je leven en je brengen
bij Bewegingsgeesten,
werkend in de stromen der gebeurtenissen
die je tegemoet kunnen komen
en je afhouden van waar je werkelijk voor gaat,
door hun tegenkracht te voelen.

Voel Bewegers in de druk
van de voortstroom der gebeurtenissen.

7. Kun je jezelf vinden
in grote denkbeelden
die de wereld overspannen,
in grootse symfonieën,
die je innerlijk inspireren?
Weet dan dat je leeft
in het wezen van een Heerlijkheid,
een Geest van Wijsheid
met zijn bovenkosmische bewustzijn,
die je geest de ruimte geeft.

11/4 maat, C in A^b maj

v — —
De Muzen geleiden ideeën en klanken
die in je de denkbeelden wekken
tot grootse verbanden van mens en van wereld.
Zij leiden je tot de gebieden waar Geesten van Wijsheid vertoeven
en spreiden hun kosmische beelden.

Vindt door je gedachten en visies
de weg naar de Geesten van Wijsheid,
kruip in hun verbreidende lichtgloed
en groei naar de kosmos
met ziel en met inzicht van geestgoed.

Laat in je de inzichten wassen
tot hogere geest.

8. In de uitgestrektheid
van bergmassieven,
van meren, rivieren en dalen,
van vlakten en wouden en grienden
kun je de stille krachten beleven
van Tronen, de Wilsgeesten
die ooit van hun oerwarmte schonken
voor de vorming van de wereld,

29/4 maat, B^b in E^b maj

en nu zijn uitgevormd
in de dreven van de aarde,
en bij ons tot binnen onze botten
-het skelet, dat verstilde kosmos,
de wil van de Tronen is.

— — v —
Over de aard' heerst koning Pan, de gnomengod.
Bezoek zijn rijk, groots in de vorm,
zoek aan zijn troon de toegangspoort
tot Tronenrijk, Wilsgeestenvuur.
Zoek in je bot kosmische wil
die daarin leeft als ideaal,
warmtekristal rond je verhuld,
lichaamsfantoom.

Bevrijd in jou kosmische wil
door te gaan staan voor ideaal:
dwars door je kroon opent zich dan
wezen der Troon, uitend God's wil.

Vindt Troon in jou
door te gaan staan voor ideaal
tegen de stroom.
Warmtekristal wordt tot God's wil,
wezen van Troon.

9. In een klankzee van rust,
een overkoepelende harmonie
waarin je je thuis kunt voelen,
waar je volledig kunt zijn ingebed
als een oord ver voorbij je dromen,
een wolk van welvend één-zijn,
is als het lichaam van een Geest van harmonie,
een Cherubijn, die zijn thuis heeft
in een beeld van de dierenriem.
Ruimte scheppen door harmonische bewegingen
is de uitdrukking van zijn wezen.

7/4 maat, harmonisch moll in B^b maj
(C-D-E^b-F-G-A-B^b-c)

— — v —
Gij de Deva die weeft uit de klanken
van planeten en ster, sterrenbeeld
wat er opklinkt uit sferen van geest,
breng ons nader tot de Cherubijnen
door klanken van sferenharmonie.
Doe ons thuis voelen binnen de klankzee
van de Geesten van Sterharmonie
die verweven zijn tot in de spieren
en zo vormen de draden van karma
in voorspoed en leed.

Doe ons voelen het wezen van Cherubs
in de klanken van sterharmonie,
die de ziele beroeren.

10. Als je na een goede werkdag
opeens doorgloeid wordt door liefde,
als zweefde je nog in het water
van de moederschoot,
maar veel intenser,
alsof je zou verbranden door die innerlijke gloed,
dan voel je de kracht van een Seraf
door je hele wezen;
dan voel je de kracht
van een Geest van de Liefde

13/4 maat, C-D^b-E-F-G-A-B^b-c

helemaal door je heen:
Het verterende vuur van God's liefde
brengen zij mondjesmaat
door de vaste sterrenhemel heen.

v __
Neptunus, gij de heerser
van de wateren en waterwezens,
wek op in ons de kracht van medeleven,
om te voelen kunnen in ons hart
de krachten van de liefde van de Seraffijnen
zonder dat die gloed ons zou verbranden doen.
Schenk aan ons vermogens om de Serafs te ontmoeten
in die warmtegloed,
het scheppende vuur van de liefde
die alles omvormt uit de wijsheid
naar het goede toe.

Laat Serafkracht ons wekken tot de liefdesgloed
die alles nieuw maakt,
omvormend onszelf en heel de wereld.
Laat Serafkracht ons wekken tot de liefdesgloed
die alles offert voor de voortgang van de geest
en diens vervulling door de aardomvorming heen.

Nicolaas de Jong.