

Beste lezer,

De corona maatregelen worden verzacht, maar de effecten ervan op onszelf, op de rechtsstaat en op de economie komen steeds duidelijker naar voren. De vraag is waar we als afzonderlijke mens en als samenleving voor willen gaan. En de strijd waarover het gaat wordt vertroebeld door verdraaide nieuwsberichtgevingen. Op zichzelf niks nieuws onder de zon. Toch lijken de zaken deze zomer weer eens flink op de spits te worden gedreven. We berichten er indirect over in deze Sterrenwijs. Zoals bij de dans van de planeten. Bij ons ondersferenwerk met de focus op corona. En indirect bij het verhaal over de Hopi indianen, want hun streven naar verduurzaming en innige verbinding met Moeder Aarde doen een oproep aan ons allen.

Je vindt ook weer de vaste rubrieken over het karma van een bekende individualiteit en de sterrenwerkingen. De kracht van muziek om je met de wezens achter de fysieke sluiers te kunnen verbinden. We sluiten aan bij de hobbelige bewustzijnstransformatie waar we als mens in zitten. Geniet van de zomer en je vakantie, en waar dan ook vandaan, wens ik je veel leesplezier en inspiratie.

Nicolaas de Jong,
redacteur.

De Orion harp

Je ziet op de voorkant de hals van een harp, met daarin gebeeldhouwd onder elkaar de sterrenbeelden Orion, Haas en Duif. Zo staan deze onder het sterrenbeeld de Stier aan de hemel (rechts). Orion staat voor ons innerlijke kind dat kan uitgroeien tot machtig engelwezen als wij aan dat kind gaan werken. De Haas staat voor de sterke levenskrachten, komend vanuit de aarde en zich uitend in onze seksuele krachten, en wanneer we sublimerend aan ons innerlijke kind gaan werken, worden dit tot scheppende (in plaats van herscheppende, reproductieve) krachten. En de Duif hangt samen met ons geweten, een functie van het hart, waarmee we kunnen wegen wat en hoe we zullen handelen nadat we ons innerlijke of uiterlijke prikkels bewust worden. Zo geeft de harp in zijn vormtaal ons handvatten om aan onszelf te kunnen werken.

De harp is gemaakt voor een muziekwerkplaats voor meervoudig gehandicapten. Lekker tastbaar en voelbaar, en verbindend met de sterren.