

17.4 Karma van Jozef van Arimathea

Jozef van Arimatea zat rond het jaar 30 samen met Nicodemus in de Sanhedrin, de Joodse raad. Beiden waren ook esoterisch leerling van Christus, welke zij 's avonds bezochten. Tijdens het Heilig Avondmaal, gehouden in het Coenaculum, het huis van de Essener orde in Jeruzalem, deden zij onder deze maaltijd samenkomst een ritueel dat het Avondmaal versterkte en in de aarde verankerde. En na Jezus' dood ontfermt hij zich over diens lichaam. Na alle gebeurtenissen die de Joden uiteen doen drijven, neemt hij de beker mee die tijdens het Avondmaal was gebruikt, en gaat samen met Maria Magdalena westwaarts. Maria blijft waarschijnlijk achter in de Provence, Frankrijk. En hij gaat verder naar zuidwest Engeland, dan Albion geheten, waar hij meehelpt om de mysteriën van de Kelten, die ook de opstanding van Christus hadden waargenomen en Hem als redder erkenden, vorm te geven in Avalon (het huidige Glastonbury). Dit had een innige verbinding met de vallei van de Boyne in oost Ierland, waar de Keltisch-Hybernische mysteriën hun basis hadden.¹

Je ziet hier een innige verbinding van Jozef met de innerlijke mysteriën en ook met de natuurwezens, die samen met de mensen in Avalon deze mysterieplaats beheerden.

In een volgend leven in de 16^e eeuw keert hij terug als de zeer gedreven Spaanse monnik Jan van het Kruis. Hij is nauw bevriend met Theresia de Avila, stichtster van de Karmelitessen, en hij helpt haar om nieuwe kloosters op te richten, vaak tegen de wil van de kerkautoriteiten. Dit brengt hem in het gevang, waar hij tot verdieping en bezinning komt. Zij bereidden door het versoberen van de leefregels in de kloosters de reformatie in Spanje voor. Tijdens zijn leven dat hij wijdt aan boetedoening geselt hij zichzelf, iets wat toen meer gebeurde, maar hij was

¹ Zie hierover het verslag van ons landschapswerk daar onder jaspisschool.eu > Agenda > Verslagen eerdere projecten.

daar heel extreem in. Zijn medebroeders en zusters probeerden hem vaker hiervan af te houden, maar daar had hij weinig oren naar. Hij geselde als het ware zijn ziel het lichaam uit.

In een daarop volgend leven in de 19^e eeuw keert hij terug als de Duitse schrijver en filosoof Friedrich Nietzsche. Een zeer gedreven man die mensen kon verafgoden maar ook kon verguizen. Dit gebeurde met zowel de filosoof Schopenhauer als met de componist Richard Wagner. Hij kreeg tijdens zijn werk als hoogleraar in Bazel steeds zwaardere migraine aanvallen en neigde naar blindheid. En later worden zijn belevingen intenser en grenzen aan waanzin. Uiteindelijk wordt hij als psychisch onbehandelbaar door zijn moeder en zus verpleegd, tot hij op zijn 55^e overlijdt. Deze ziekte is nooit bevredigend verklaard, en nog steeds een raadsel. Je kunt hier echter wel de karmische gevolgen herkennen van zijn leven als Jan van het Kruis, die met geseling zichzelf het lichaam uit dreef: dat vond nu plaats in de ziel, die het lichaam werd uitgedreven.



In de huidige tijd ken ik deze persoon ook. Hij is zeer maatschappelijk betrokken en is net zo fanatiek als in beide vorige incarnaties. Maar dit keer heeft hij een stevige hang-up: hij is aan seks verslaafd, en daarvoor in behandeling. Hij heeft zo weinig in zijn ziel en lichaam beleefd door zijn voorhene extreme gedrag, dat de ziel zich nu opdringt en smeekt om ervaringen in het lichaam. Waarin hij ook weer zeer extreem is. En overigens is hij daar niet alleen in: meerdere van de voorhene heiligen hebben een stuk ervaring met de ziel in het lichaam in te halen. Een goede spiegel om je leven nu zelf in te richten. Want het leven en ook het plezier hieraan is een van de kostbaarste gaven die we van de geestelijke wereld krijgen.