

Beste lezer,

In deze Sterrenwijs nummer 22 wat minder artikelen, maar wel lange, en zeker aan de tijd. We zien langzaam maar zeker een splitsing in de samenleving ontstaan, mede doordat onze vrijheden steeds verder lijken te worden ingeperkt, en we dienen te kiezen voor welke werkelijkheid we willen gaan. Dat vind je in het artikel over de twee werelden, gezien vanuit puur materieel en ook geestelijk perspectief. We geven inzichten in de nieuwe Germaanse Geneeskunde van dr. Hamer, welke een mooie aanvulling geven naast de haast dictatuur van de farmaceutische industrie. We laten zien waar de religieuze feesten door het jaar heen historisch vandaan komen en hoe we daarmee om kunnen gaan. En we vertellen je over de heugelijke aanvang van onze Fjodor Gemeenschap, die elkaar ontmoet op of rond de religieuze jaarfeesten, om onszelf en elkaar te sterken in het ontwikkelen van een mooiere wereld die op duurzaamheid en heling is gegrond, en waar de groei van het bewustzijn voorop staat, niet het winstbejag. Ik wens je kracht toe in het maken van je keuzes, en hier ook voor te kunnen blijven staan. Moge deze Sterrenwijs je daartoe inspireren.

Veel verdieping en ook leesplezier,

Nicolaas de Jong,
redacteur.

Op de voorkant: een Waterman lier

Op de voorkant en hiernaast zie je een lier van beukenhout, gemaakt naar de vormen van het sterrenbeeld de Waterman. De dubbele lemniscaat-vorm die je in het sterrenbeeld ziet, wordt innerlijk als klankruimte weergegeven. Hij is door zijn rondingen warm van klank, daarnaast door de scherpe hoeken ook helder en ietwat scherp. Ik heb meerdere belangrijke planeten in de Waterman, dus speel hier heel graag op. Hij stemt mijn ziel af op de kosmos.

