

22.6 Over de Fjodor Gemeenschap

De Fjodor Gemeenschap is een (kerk)genootschap in oprichting.¹ We organiseren bijeenkomsten waarin het verbindende element tussen elkaar, met de geestelijke wereld in en door onszelf, en met Moeder Aarde en haar wezens centraal staan. Tijdens de bijeenkomsten versterken we het bewustzijnsveld van onszelf en met elkaar, waarbij we een poort maken naar een wereld die gaat voor bewustzijns-uitbreiding en die is gebaseerd op duurzaamheid en herstel van de aarde. Tijdens de bijeenkomsten stemmen we ons gericht af op de genoemde gebieden. Dit zijn geen rituelen of gebeden, maar gezamenlijke processen waardoor we ons middels de afstemming verbinden met de genoemde bereiken van de werkelijkheid.



Uiteindelijk willen we een basis vormen in het gebouw de Fjodor Dome,² waarin alle ontwikkelingskiemen die we in ons hebben binnen onze organen en chakra's, alsook de idealen die we meebrengen van de sterrenwerelden, in de architectuur is vormgegeven, zodat we ons erin en erdoor innerlijk kunnen ontwikkelen tot een volwaardig mens die zijn hogere geestes-zielengaven ontwikkelt.

Organisatie

Wij, het voorlopige bestuur van de Gemeenschap, zijn een enthousiaste groep van mensen – drie vrouwen, drie mannen – die ook het bestuur vormen van Stichting Fjodor. Als voorlopig bestuur van de **Fjodor Gemeenschap** zijn we op een organische wijze geleed naar zes organen, waarbij we elk de drager zijn van een specifiek orgaan binnen die geleiding. Hierdoor vertegenwoordigen we met elkaar het (aartsengel) wezen dat onze gemeenschap draagt. Op de volgende wijze:

- verbinding met de geest en onderzoek (de milt): Nicolaas de Jong
- beleid (lever): Ludy Derksen
- management en begeleiding (gal): Johan Vaatstra

¹ Zie fjodorfoundation.org > sociale impuls > de Fjodor Gemeenschap..

² Zie fjodorfoundation.org > projecten > de Fjodor Dome.

- innerlijke schone betrekkingen (nieren): Cisca van der Straaten
- communicatie (longen): Marion Groenendal
- levenskrachten en spiegeling (hersenen): Inge Swen
- Met elkaar vormen we het harte-orgaan van overleg en inspiratie, op grond waarvan we beslissingen nemen.

Ondertussen hebben we de statuten opgesteld en werken nu aan het huishoudelijk reglement.

Onze eerste bijeenkomst

Tijdens Michaëlsdag, 25 september waren we verzameld met dertien mensen, waaronder vijf van de zes bestuursleden. Een warme groep die de afstemmingen, ondanks dat die voor een aantal geheel nieuw waren, warm en innig opnamen. Na afloop ontstonden er gespreks-groepjes met uitwisselingen, waardoor het geheel flink uitliep. Iedereen die erbij was, heeft er warme herinneringen aan overgehouden.

Wat we beogen

We werken met de methoden van de astrosocie, die nieuwe sterren-wijsheid, die hemel en aarde door ons heen verbindt. Daardoor kunnen we ook gerichte muziek maken door onszelf heen om ons met de kosmos enerzijds, de aarde en haar wezens anderzijds te kunnen verbinden. Dit gebeurt door de juiste afstemming. Dit vormt de basis voor onze handwijze in bijvoorbeeld de heling van mens en aarde, en ook bijeenkomsten.

We volgen bij onze bijeenkomsten de religieuze gang van het jaar, zoals dat in verschillende culturen maar vooral de westers-Christelijke heeft vorm gekregen. We willen minimaal een keer per maand bijeenkomen. Voor speciale gelegenheden, kosmisch-aardse gebeurtenissen en jaar-feesten houden we extra bijeenkomsten die op maat worden ingevuld. Parallel aan de bijeenkomsten van de Fjodor Gemeenschap en ook aanvullingen hierop zijn de scholingstrajecten en cursussen van de Jaspis School.³ Hier kun je live en online trainingen volgen, alsook coaching krijgen.

Volgende bijeenkomsten: 11 november, 28 november, 21 december.

³ Zie jaspisschool.eu > opleidingen.